

HUNG GA IN SPA

2022



21 juli - 31 juli

AZIË

**Scouts Carpe Diem
Arendonk**

你好呀, Nǐ hǎo ya, hey jij daar !

Welkom in Azië, het grootste continent ter wereld. Van verse sushi uit Japan tot gelukskoekjes uit China, hier is voor ieder wat wils! Zo'n groots en prachtig continent kan natuurlijk niet blijven bestaan zonder een vredelievende, goedgezinde leider.

Boeddha bewaakt al honderden jaren de vrede in Azië, maar dat doet hij niet alleen. Aan zijn zijde staan 4 grootse, sterke draken, die elk één van de natuurelementen presenteren. Met de kracht van vuur, aarde, water & wind slagen Boeddha en zijn draken er al honderden jaren in om de vrede te bewaren. MAAR, dit jaar, is er iets verschrikkelijk traumatisch gebeurd... De levensstenen van Boeddha's draken zijn gestolen, waardoor zij al hun krachten zijn verloren. Het rijk dreigt uiteen te vallen als we niet snel een oplossing vinden! Zijn jullie bereid om ons te vergezellen in de zoektocht naar de 4 levensstenen?

Kom dan mee op avontuur met ons in Spa !

1. Het is weer bijna zover!

Beste leden, beste ouders,

Het is weer bijna zover! Het hoogtepunt van elk scoutsjaar komt er weer aan. Voor sommigen van jullie is het de eerste keer dat je mee op kamp gaat, voor anderen is het al de zoveelste keer. De zoveelste keer, maar nog lang niet de laatste keer!

Dit jaar zetten we onze pagodes neer in Spa. Het grootste continent ter wereld... daar gaan wij vele dagen plezier beleven! Samen met Buddha en zijn vier draken gaan we er een onvergetelijk kamp van maken.

Wie weet wat er allemaal gaat gebeuren? Er is maar één manier om daarachter te komen! Wij hebben er alvast zin in. Deze 10 dagen, zijn 10 dagen om naar uit te kijken. 10 dagen vol plezier, actie en vriendschap. Ook honger en vermoeidheid horen erbij. Maar een des te zaliger gevoel als je achteraf, na 3 keer je gamel bij te vullen, een overvolle buik hebt!

Twijfel je nog of je meegaat? Lees dan eens op je gemak dit boekje door, en als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om iemand van de leiding te contacteren.

Stevige linker,

De leiding

2. Waar en wanneer?

Zoals elk jaar vindt ook dit jaar het kamp plaats van 21 juli tot 31 juli. Althans voor de meeste van jullie. De welpen, woudlopers, orion, sioux en givers gaan op kamp van zondag 21 juli tot en met woensdag 31 juli. Voor de jongsten onder ons, de kapoenen, duurt het kamp een beetje minder lang. Voor hen staat er een onvergetelijk avontuur te wachten van dinsdag 26 juli tot en met zondag 31 juli. Dit jaar komen de jins aan op 25 juli en de pixies op 28 juli. Ze zullen dan de laatste dagen ook verblijven in Spa. We nemen onze coolste draak mee in de rugzak en vertrekken richting Spa, een plaats in de provincie Luik, een beetje verder van huis dus deze keer. Bij het vertrek krijgen jullie een routebeschrijving mee, dus geen paniek, jullie vinden het wel! In de buurt van het kampterrein zullen er bordjes hangen zodat jullie ook op de laatste meters probleemloos de weg zullen vinden.

3. Inschrijving en kostprijs

Inschrijving

Inschrijven kan je op deze manier doen:

Je vult het bijgevoegde inschrijvingsformulier in en bezorgt het vóór 1 juli op het onderstaande adres:

Toon Mariën
Heirbaan 43
2370 Arendonk

Kostprijs

Een kamp brengt heel wat kosten met zich mee. We huren een veld en tenten, we moeten elke dag eten, we hebben water en elektriciteit nodig, we voorzien materiaal om activiteiten mee te organiseren,... Daarom rekenen we ongeveer €13 per dag per kind. Voor gezinnen met meer kinderen op kamp geven we wat korting, zo loopt de prijs niet al te hoog op. Ook indien je beschikt over een Vrijetijdspas, krijg je korting. Dan betaal je slechts de helft. Vermeld op de inschrijving het nummer van de Vrijetijdspas.

Eerste kind: €130

Tweede kind (en alle volgende): €110

Kapoenen: €65

Jins: €75

Leiding: € 50

Een voorbeeld: Je hebt 3 kinderen, Emma van de Givers, Tom bij de Jonggivers en Frederik bij de Kapoenen. Je betaalt €130 voor Emma, €110 voor Tom (2e kind) en €65 voor Frederik. Stel dat Frederik geen kapoen, maar een welp was, dan betaalde je voor hem ook €110.

Wij vragen om het bedrag over te schrijven vóór 1 juli op volgende rekeningnummer: **BE64 1431 0161 2352**

met als mededeling: **“Kamp 2021 + naam van je kind(eren) + groep”**

Zijn er eventuele problemen met betalen? Geen probleem, daar vinden we wel iets op! Contacteer gerust iemand van de leiding en we zoeken samen naar een gepaste oplossing.

4. Medische fiche

We zijn natuurlijk heel blij dat jullie je kinderen aan ons toevertrouwen tijdens het kamp. Omdat het voor ons en je kinderen heel belangrijk is dat wij weten welke medicatie ze moeten nemen, welke aandoeningen of probleempjes ze hebben, vragen we jullie een medische fiche in te vullen. Zo kunnen we heel wat narigheid voorkomen! Deze medische fiche vind je bij deze infobrochure en bezorg je samen met het inschrijvingsformulier bij Toon.

Vergeet ook zeker niet de Kids-ID van je kind(eren) af te geven bij vertrek, ook al is dit niet meer verplicht, in geval van nood weet je nooit.

En geen nood, de medische fiche wordt niet door iedereen gelezen, enkel de takleiding en de 'verpleging' kan deze inkijken.

Belangrijk!

Sinds enkele jaren is het verboden om als leid(st)er, behalve EHBO, op eigen initiatief medische handelingen uit te voeren. Ook het verstrekken van lichte pijnstillende en koortswerende medicatie zoals Perdolan, Dafalgan of Aspirine is, zonder toelating van de ouders, voorbehouden aan een arts.

Daarom staat er apart op het medische fiche een vak waarin je als ouder de toestemming geeft om bij hoogdringendheid aan je zoon of dochter een dosis via de apotheek vrij verkrijgbare pijnstillende en koortswerende medicatie toe te dienen.

Uiteraard zijn we hier heel terughoudend in. Een kapoentje met hoofdpijn geven we niet zomaar een Dafalgan! Toch willen we graag wettelijk in orde zijn, moest er een noodgeval zijn...

Voor de toe te dienen medicatie vragen we een apart formulier in te vullen, dat je op de website vindt. Indien je kind enige vorm van medicatie neemt, gelieve dan het schema in te vullen. Zo kunnen wij op een gestructureerde manier bijhouden wie wanneer medicatie moet krijgen. Dit formulier geef je af samen met je inschrijvingsformulier en de medische fiche. Natuurlijk

kunnen er vlak voor het kamp nog bepaalde dingen zijn, sommige medicatie krijg je nog niet lang op voorhand, daarom mag je bij aanvang van het kamp medicatie en dergelijke afgeven en bespreken met de takleiding. Zet duidelijk de naam en dosis op de verpakking!

5. Vertrek

A. Welpen, woudlopers, jonggivers en givers

Jullie worden **21 juli** om **8:00** verwacht aan de Biesputten om zo gezamenlijk te vertrekken naar **Spa**. Hoor eens rond om eventueel te carpoolen zodat er niet te veel ouders moeten rijden. Vergeet ook zeker niet je Kids-ID mee te nemen, die nemen wij in ontvangst voor vertrek.

Je krijgt bij vertrek een routebeschrijving om zo goed mogelijk daar te geraken, maar misschien is het toch handig dat jullie het vooraf eens bekijken en indien mogelijk een GPS meenemen.

Na 2 jaar wachten kunnen wij eindelijk terug de ouders verwelkomen op ons kampterrein. Voor hen wordt een rondleiding en een picknick voorzien.

B. Kapoenen

De kapoenen vertrekken op dinsdag **26 juli** en worden om **10.30** verwacht in Spa. Ook zij worden niet op de Biesputten verwacht, maar wel op de kampplaats zelf. Hun Kids-ID wordt ook meteen afgegeven wanneer zij worden afgezet. We veronderstellen dat de ouders hen brengen. Indien gewenst zal de kapoenenleiding ook een korte rondleiding geven.

C. Givers op voorkamp

Onze pixies en jins zijn dit jaar tesamen op buitenlands kamp. Onze givers gaan daarom mee op voorkamp. Zij zullen er mee voor zorgen dat onze wei wordt omgetoverd tot een echte kampplaats.

6. Opruimen

Als de leiding en fouriers 17 juli op de kampplaats aankomen, staat daar meestal helemaal niets... alleen gras, gras en nog meer gras. Ook dit jaar vertrekken we van een groen veld zonder boe of bah. Als de leden en de ouders op 21 juli en op 26 juli aankomen, is er geen sprake meer van een leeg grasveld. Alles wat er boven het gras uitreikt, afgezien van wat struiken en bomen dan, hebben we zelf opgesteld. Dit wil helaas wel zeggen dat we op 31 juli dit veld weer helemaal leeg moeten achterlaten.

Na 2 jaar corona mogen wij terug helpende handen inschakelen! Alle hulp is dus welkom voor de opruim van ons kampterrein.

7. Terugkomst

Er zullen dit jaar terug bussen voorzien worden die de leden afzetten aan de Biesputten. Er wordt van Pixies, Jins en Givers verwacht dat zij mee opruimen en daarna met helpende ouders mee naar huis rijden.

De tweede lading zijn de jins en leiding. Zij vertrekken omstreeks 16u00 in Spa en we verwachten hen rond 18u00 terug in de Biesputten, samen met al de bagage.

Omdat we toch wel een hele berg materiaal meenemen op kamp, is het ook een hele opgave om alles zo snel mogelijk uit te laden bij de aankomst. Hiervoor zijn helpende handen van de ouders heel hard welkom! De camions zullen ook **om 18u00** aankomen in de Biesputten.

8. Wat neem ik mee?

Diegene die al jaren mee op kamp gaan weten natuurlijk wat er in hun rugzak hoort te zitten, voor diegene die nog twifelen of niet zo goed meer weten wat erin moet vind je verder een lijstje.

We zouden het enorm op prijs stellen dat alles wat je kinderen meenemen op kamp **gelabeld** is met zijn of haar naam. We hebben elk jaar dozen vol verloren voorwerpen die van niemand blijken te zijn. In het uniform, maar ook in alle T-shirts, broeken, truien, toiletzak, regenjas, gamellen, handdoeken, washandjes... Probeer zoveel mogelijk te voorzien van een naam!

Dit jaar gaan de leden op twee-of driedaagse, ook niet op daguitstap. Er moet dus een trekkersrugzak voorzien worden met extra matje of dergelijke. Let er in ieder geval op dat de rugzak op maat van uw kind is. Met een rugzak die tot in de knieholtes komt en tot boven het hoofd uitsteekt, kan geen twee dagen gewandeld worden. Dit is bovendien belastend voor de rug en de schouders. Als je zelf geen geschikte rugzak hebt, luister dan eens bij familie en/of vrienden of je van hen iets kan lenen. Tijdens twee- of driedaagse zorgen wij natuurlijk voor de veiligheid van uw kind. Wij zorgen voor fluohesjes en een EHBO-kit.

Als je weet dat je kind soms in bed plast, geef dan een extra **slaapzak** mee als dit mogelijk is. Zo kan de leiding gewoon 's nachts de slaapzak wisselen en de natte uitwassen. Dit is een kleine moeite, maar een grote deugd voor uw kind!

Een klein beetje **zakgeld** is altijd handig, om kaartjes te kopen of dergelijke. Met een klein beetje bedoelen we geen €20, zeker bij de kleinsten is €5 voldoende. Onze kaartjes kosten €0,50 en een postzegel kost €1. Voor de kleinsten is het handig dat je enveloppen meegeeft waar adressen opstaan, zo hoeft hij/zij niet onnodig veel schrijfwerk te doen. Graag willen we ook meegeven dat het voor de kinderen niet fijn is als zij 20 kaartjes moeten schrijven. Bij hen duurt het lang voor ze een kaartje geschreven hebben en meestal is de tijd te kort om er zóveel te schrijven.

Veldbedden zijn toegelaten voor kapoenen. Vanaf de welpen wordt iedereen verwacht een matje of een smalle luchtmatras mee te nemen, dat bespaart heel wat plaats en is een pak gezelliger in de tent! Kapoenen die geen veldbed hebben moeten dit uiteraard niet gaan kopen. Een matras is even goed!

Zoals bijna elk jaar, bouwen we onze wc's en douches zelf. Het resultaat mag er elk jaar weer zijn! Een nadeel van dit hele gebeuren is dat het douchewater in een beek of rivier terecht komt. Als scouts staan we stil bij het milieu. Daarom gebruiken we **enkel biologische doucheproducten**. Dit wil zeggen dat andere doucheproducten niet welkom zijn. Wij voorzien als scouts in douchegel en shampoo. Als je meer producten nodig hebt, dien je deze zelf mee te nemen, let er dus wel op dat ze niet schadelijk zijn voor het milieu.

A. In mijn rugzak

- een volledig uniform (aandoen bij vertrek!)
- voldoende gemerkte speelkledij
- warme kledij voor 's avonds
- regenkledij
- ondergoed en genoeg sokken
- stevige stapschoenen
- slaapzak
- veldbed (voor kapoenen)
- luchtmatras/slaapmatje (vanaf welpen)
- toiletgerief (handdoek, washandje, tandenborstel, tandpasta, biologische zeep/shampoo)
- gemerkte gamellen, gemerkt bestek en gemerkte beker

- drinkbus (+/- 1L)
- één keukenhanddoek (deze wordt gebruikt in de foerage en houden we bij)
- een hoed of pet (tegen de hitte)
- voor kapoenen een klein rugzakje voor uitstap
- voor welpen, woudlopers, jonggivers en givers: een rugzak geschikt voor twee- of driedaagse
- zwemgerief (zwembandjes voor de kapoentjes)
- zonnecrème
- zaklamp
- zakdoeken
- knuffeldier
- identiteitskaart
- goed humeur

B. Wat neem ik extra mee?

a. Kapoenen

- kleine rugzak (voor daguitstap)
- stevige wandelschoenen
- kleren die in de vuilbak mogen
- chique kledij (bonte avond)
- aziatische kledij
- casino kledij (aziatisch getint)
- wit t-shirt

b. Welpen

- baksteen
- gala kleren
- Kleren die weg mogen
- Aziatische verkleedkleren
- schotse/higlandgames verkleedkleren
- petfles
- 2 witte t-shirt

In mijn 2-daagse rugzak:

- zwemgerief
- drinkbus
- matje en slaapzak
- stevige wandelschoenen

c. Woudlopers

- 2 Bakstenen
- Galakleren
- Aziatische verkleedkleren
- Kleren die in de vuilbak mogen
- Ninja kledij
- Wit t-shirt

d. Sioux

- Baksteen
- Tiroler kleren
- Aziatische verkleedkleren
- Kleren die in de vuilbak mogen
- Prinsessen outfit (kan beschadigd worden)
- Wit t-shirt

e. Orion

- Aziatische kleren
- 2 bakstenen
- kleren voor vettige dag
- zwemkleding
- zaklamp
- hangmat
- random voorwerp waaruit je kan drinken

f. Givers

- Kleren die in de vuilbak mogen
- Aziatische kledij
- 1 wit t-shirt
- 1 effen wit/zwart t shirt
- hangmat
- 2 bakstenen

g. Jins

- Aziatische kledij

h. Pixies

- Geen extra's mee te nemen

Wat neem ik niet mee?

Omdat het even belangrijk is als wat je wel moet meenemen, sommen we snel even op wat niet mee op kamp mag:

- alcohol & drugs
- sigaretten
- gsm
- te veel zakgeld
- zakmessen
- snoep

Natuurlijk zijn er ouders die denken: een klein beetje snoep kan toch geen kwaad. Wij denken hier hetzelfde over. Daarom doen we per tak alle snoep samen en wordt deze verdeeld in de loop van het kamp. Er zijn altijd kinderen die geen of veel minder snoep bij hebben en dat is niet leuk/eerlijk. Je kind heeft trouwens geen tijd om te snoepen op kamp (buiten 's nachts en dat kan niet de bedoeling zijn). Iedereen krijgt om 4 uur een koek, stuk fruit of een andere versnapering en na het eten een dessertje. Dat moet volstaan denken wij?

Ook de gsm meenemen raden we af. De leden hebben dit niet nodig, tenzij anders vermeld. In het verleden zijn hier al problemen mee geweest en die willen we in de toekomst graag vermijden.

9. Kampadres

Om je geliefde zoon of dochter een kaartje per postduif te sturen, gebruik je het volgende adres:

Scouts Carpe Diem Arendonk

Naam kind + tak

Avenue Fernand

Jêrome thv 60 Jalhay

Uiteraard vul je op de plaats van 'naam' de naam van je kind in en bij 'tak' vul je de tak in waarbij je kind is. Kapoenen, Welpen, Woudlopers, Jonggivers, Givers, Jins of Leiding.

Zorg dat je je briefjes op tijd opstuurt!

Ook in postpakketjes hoort geen snoep of dergelijke te zitten, dit is niet leuk voor de leden die geen snoep krijgen!

10. Kamp Hotline

Omdat er altijd iets dringends kan zijn wat we moeten weten, vind je hier de gsm-nummers van de groepsleiding die hun gsm gedurende heel het kamp bij de hand zullen houden. Uiteraard niet om te vragen of alles oké is met onze Franky?! Maar voor noodgevallen kan u de volgende mensen bereiken:

- Toon Mariën: 0499/725539
- Anne Verbeek: 0478/40 26 94

Voor eventuele vragen over het kamp, over de betaling of iets anders, kan je altijd terecht bij de takleiding en de groepsleiding. Je kan alle telefoonnummers makkelijk terugvinden op onze site www.scoutsarendonk.be

11. Kamp in 't kort

A. Inschrijven

- via overschrijving op nummer BE64 1431 0161 2352 vóór 1 juli
- medische fiche + inschrijvingsformulier binnenbrengen vóór 1 juli bij Toon Mariën, heirbaan 43

B. Vertrek

- Kapoenen: vrijdag 26 juli om 9u00 aan het lokaal (Biesputten) met de auto
- Welpen, Woudlopers, Jonggivers en Givers: op vrijdag 21 juli om 9u00 aan het lokaal (Biesputten) met de auto

C. Terugkomst

- Kapoenen, Welpen, Woudlopers, Jonggivers, Givers: woensdag 31 juli, rond 13u00
- Jins en leiding: woensdag 31 juli, rond 18u00
- Bagage: woensdag 31 juli, rond 18u00

D. Kamp Hotline

Toon Mariën: 0499/725539 of Anne Verbeek: 0478/40 26 94

E. Post

Scouts Carpe Diem Arendonk

Naam kind + Tak

Route de la chapelle 16

4548 Sart

F. Extra slaapzak

Wij weten ook dat er op kamp af en toe ongelukjes gebeuren. Dat is helemaal geen ramp en het kan gemakkelijk op te lossen zijn als ouders van kinderen die vaker bedplassen ons een extra slaapzak meegeven. Zo kunnen wij 's nachts gewoon van slaapzak wisselen en kan uw kind rustig verder slapen. Als je kind niet bed plast, maar je hebt wel een extra slaapzak die je niet meer gebruikt, is deze steeds welkom op de scouts.

12. Het avondlied

Elke ochtend komen we met de hele scouts samen voor de opening. Dan doen we de kampdans, en hijsen we de vlaggen. 's Avonds laten we de vlaggen naar beneden en zingen we het avondlied. Dit is een typisch scouts-gebeuren, en hierin willen we de traditie hoog houden. Al wie al wil oefenen, kan hier de tekst vinden:

O heer, d'avond is neergekomen,
de zonne zonk, het duister klom.

De winden doorruisen de bomen
en verre sterren staan alom...

Wij knielen neer om u te zingen
in 't slapend woud ons avondlied.

Wij danken u voor wat we ontvingen,
en vragen, heer, verlaat ons niet!

Scouts en Gidsen, knielen wij neder,
door de stilte weerklinkt onze beê

Luist'rend fluist'ren kruinen mee
en sterren staren teder.

Geef ons heer, zegen en rust en vreê.

We willen er op wijzen dat we dit lied zingen vanuit de jarenlange traditie die binnen scouting gegroeid is. Het is helemaal niet onze bedoeling een religieus standpunt in te nemen.

Diversiteit is voor ons een belangrijk punt. Iedereen is welkom op de scouts! Dit blijkt ook uit onze missietekst, die we in oktober 2010 opstelden met onze leidingsploeg:

Wij zijn de scouts van Arendonk

We komen samen om ons te amuseren

Met respect voor elkaar & de natuur, krijgt iedereen de kans om te groeien

Elke keer opnieuw creëren we herinneringen voor het leven

"Pluk de dag!"

13. De Foeriers

Ook dit jaar staat er weer een superteam foeriers klaar die ons het hele kamp van lekker eten voorzien. Omdat dit toch niet zo vanzelfsprekend is, willen we ze via deze weg al bedanken!

Dieter Berrens, Lindsay Iemants, Nik Eyssen, Anne Verbeek, Kaat Verbeek, Emmeline Aerts, Michiel Lefelon, Katrien De Puydt & Stienne Blockx

Alvast nen dikke merci!



Beste,

Schoeftzakkerock is jammer genoeg niet meer, maar niet getreurd!

Carpe Rockt'em was een groot succes vorig jaar en we kondigen dan ook graag aan dat er een nieuwe editie zal plaatsvinden op 9 en 10 september. Deze zal terug doorgaan op onze eigen scouts.

We hopen jullie daar weer met veel plezier te ontvangen!